

Reisverslag

van onze vakantie

te Nieuwvliet-Bad

in Zeeuws-Vlaanderen

van 02-06- t/m 09-06-2017



“VOLKORENWEEK”



Met de deelnemers:

Wim de Groot

Lidy Besterman

Peter Bartelds

Cyntia Spangenberg

Hans Schraven

Begeleiders:

Jeanette Vink

Marien van Wier



Met Hans stappen we op bij Tendens in Arnhem. Lidy en Peter halen we op in Veenendaal, Wim wordt door een vrijwilliger naar Breda gebracht en Cynthia wordt afgezet in Nieuwvliet. Iedereen is gelukkig keurig op tijd. De reis loopt op rolletjes. De Pinksterverkeersdrukte valt mee! We hebben er zin in.....

Eenmaal aangekomen, eerst maar eens even bijkomen op het terras achter de bungalow. De eerste boodschappen hebben we al bij ons, gekocht bij Linders, voor het vertrek uit Arnhem. De limonades worden alvast aangesleept. Even nemen we het ervan. Heerlijk in het zonnetje. De koffers volgen zo wel.

Na een half uurtje moed verzameld en aan de slag: koffers uit de bus, naar de kamers sjouwen en inrichten. Wie slaapt waar??? Wel spannend allemaal! Een uurtje later is dat ook allemaal weer gepiept en gaan we het maar eens hebben over de avondmaaltijd; we zijn er gauw uit: dat wordt patat-frites met nog iets

lekkers erbij. 's Avonds hebben we het gezellig gehad en nader kennis met elkaar gemaakt. Het belooft een fijne week te worden. Het klikt wel met elkaar.



Zo'n mooie bungalow voor ons alleen???? Ja zeker!



Landal Strandresort Nieuwvliet-Bad

Op zaterdag 3 juni gaan we met elkaar vol goede zin naar het mooie stadje Sluis. Prachtige oude pandjes, veel terrasjes en niet te vergeten interessante winkeltjes....

Een terrasje pakken is altijd naar de zin van iedereen. We nemen wat lekkers en zitten heerlijk in het zonnetje. De dag kan al niet meer stuk!

Heel bijzonder is een prachtige “paarden-bierwagen” die rijdt door de straten.



Naar de wc gaan is nog wel eens hoogst urgent merken we al gauw. En met name voor Wim ontdekken we al gauw dat de aanpassingen voor mensen met een beperking nogal eens te wensen overlaten....Wat een trappen, wat een benauwde toiletten! Platweg gezegd: "Je kunt je kont er niet keren!"

Bij de molen van Sluis eerst nog maar weer op de foto!



Ons eerste terrasje gepakt



Lekker biertje hè, Wim?!?

Lidy en Peter gaan hand in hand door het leven. Even tijd om te winkelen.



Zondag 4 juni-1^e Pinksterdag

Na een rustige nacht eerst op ons gemak ontbijten. Lekker uitgeslapen. Alleen Hans blijkt een vroege vogel te zijn. Zo rond 7 uur klappt hij in zijn handen, klopt op zijn bed en geeft zo te kennen dat hij eruit wil. Hij heeft altijd zin in koffie en grote trek.

We gaan naar Middelburg, met een mooi historisch stadscentrum. Overal treden daar allerlei koren op: van hip en modern t/m klassiek. Een stad VOLkoren! Geweldig om mee te maken. Een uniek gebeuren! Genieten geblazen. Het weer is verrukkelijk, wat wil je nog meer? Natuurlijk: nog een terrasje!



Genieten van de mooie zang. Heerlijk in het zonnetje.



Een en al aandacht.

En dan naar huis, 't is mooi geweest!



Toch goed gegokt.....bus geparkeerd op een invalidenparkeerplaats.....

Maandag 5 juni - 2^e Pinksterdag

Na eerst uitgebreid te ontbijten maken we ons gereed voor de rit naar Brugge.



Wat is dat een prachtige stad, vol mooie pandjes, pleintjes, terrasjes en winkeltjes. We maken een City-tour van een uur ,in een open bus, en worden zo langs de mooiste en interessantste plekjes geleid. Met behulp van een koptelefoon wordt in onze eigen taal tekst en uitleg gegeven. Afgewisseld door het afspelen van klassieke muziek, helemaal passend bij deze oude stad met zoveel historie.





Hans denkt er het zijne van.....

Voldaan gaan we aan het eind van de middag weer huiswaarts en maken ons dan al snel op voor een uitgebreide maaltijd: nasi met kroepoek en satésaus. Na het eten nog gezellig een poosje bij elkaar gezeten, koffie gedronken met wat lekkers en de avond besloten met een hapje en een drankje. En dan.... de koek is helemaal op. Iedereen verlangt naar zijn bed.

Dinsdag 6 juni

Heerlijk uitgeslapen. Iedereen mag ontbijten op eigen gekozen tijd. Er wordt uitgebreid gebadderd en dan maken we ons zo langzamerhand op om er op uit te gaan. Maar...het weer is vanochtend flink van streek: storm en regen. Dan maar eerst nog thuis lunchen en kijken wat het weer doet. Buienradar geeft positieve beelden. Vanmiddag kunnen we best nog even weg. Niet te ver weg: naar Breskens. De haven is leuk, maar verder valt het wat tegen.



Het is overal stil en verlaten. Veel winkels gesloten. Aan het eind van de middag gaan we voor het eerst uit eten: In Hoofddorp naar de pizzeria. We worden daar geweldig geholpen en sluiten af met een ijsje, maar één ding geeft met name bij Wim de nodige ergernis: de muziek staat wel erg hard. Maar ja, dat heb je als je recht onder de luidspreker zit.....Hans is onder de indruk van de vrouwelijke bediende: "Je bent een mooi meisje en leuk gekleed!"



Een baken in zee?????

Woensdag 7 juni

's Morgens hebben we het plan om met de stoomtrein een trip te gaan maken, maar helaas ook nu alleen in het weekend. Dan maar een nieuwe trip plannen: naar Hoedekenskerke, waar je klederdrachten kunt bekijken en waar een spoorwegmuseum is ingericht. Maar....daar aangekomen blijkt het wel erg stil en verlaten te zijn.'t Zal toch niet? Ja hoor,de woensdag is in het voorseizoen een werkersdag voor de vrijwilligers. Maar gelukkig helpt de beheerder ons uit de brand.We mogen toch naar binnen en alles wordt in werking gesteld.





Na afloop nog maar even naar Goes, maar nu om te gaan winkelen. Er moeten nog de nodige souvenirs en cd's gekocht worden. Al gauw zijn we daarin geslaagd en besluiten unaniem om op eigen rekening een pannenkoek te gaan eten in "De Steenen Brug".



Het tweede etentje houden we zo nog tegoeed. Dat is toch het leukst op de donderdagse afsluitavond!?!

Donderdag 8 juni

's Middags gaan we naar de glasblazerij in Breskens. Daar kijken we onze ogen uit als we de glasblazer zelf aan het werk zien. Zijn vrouw legt alles op een leuke manier heel duidelijk uit. Na afloop in de winkel een aantal souvenirs gekocht voor de thuisblijvers. Het zakgeld is nog niet op en dat brandt in de zakken!



En dan.....op naar het afscheidsdiner. We hebben in Sluis een heel mooi restaurant gevonden aan de kaai, een mooie singel in het hartje van de stad. Wat hebben we daar heerlijk gegeten. Lekker en (te)-veel. We lusten zelfs geen toetje meer. Dat nemen we maar thuis. Voor de eindavond hebben we lekkere hapjes ingeslagen. We maken het met elkaar gezellig. Denken nog niet aan weggaan.

Nog even van de buitenlucht genieten. Nu kan het nog!



Dan is toch het onvermijdelijke moment gekomen om aan het afscheid te gaan denken. Ieder krijgt uit handen van Jeanette en Marien een mooie herinnering aan deze vakantie. We hebben het reuzefijn met elkaar gehad!



Hoe pakken we het morgen aan? Hoe laat staan we op? Jeanette en Marien helpen met het inpakken van de koffers. Hoe laat ontbijten?

Zelf zo veel mogelijk lunchpakket maken! Kamers controleren. Hoe laat vertrekken we? Je zou er bijna gek van worden. En toch loopt het op rolletjes!!!

Vrijdag 9 juni

Precies 10 uur vertrekken we uit Nieuwvliet-Bad. Op naar Breda, Veenendaal en Arnhem. Kwart voor drie wordt de bus afgetankt, uitgeladen en weer afgeleverd bij Tendens.

Inmiddels alweer herinnering.....



Tot de volgende keer????